



LUC BARBÉ is een van de mensen die 25 jaar geleden mee de oprichting van Oikos steunde. Hij schrijft al een tiental jaar haiku's en haibuns en publiceerde twee jaar geleden zijn eerste bundel, *Stofjes verdriet, haiku's en haibuns over vergankelijkheid, dood en afscheid*. De bundel kan besteld worden bij Uitgeverij Boekscout (www.boekscout.nl). Momenteel legt Luc de laatste hand aan een bloemlezing van haiku's rond het thema kind & kindertijd.

— J.G.

het allermooiste geel
is dat van de distelvink
uit mijn kindertijd

alweer verstrooid
ik heb de ontbijttafel
voor twee gedekt

vallende ster
opa en oma mompelen
dezelfde wens





Restjes lippenstift
op een al verbruind klokhuis.
De egel twijfelt.

zouden ook bij haar
de wolken zo traag
langs de maan schuiven?

novemberkerkhof
zo een gekleurde muts
had haar dochtertje ook