

## Festcongres 'Neem de Tijd' – 26 november 2016 – STUK Leuven

OIKOS TIJDSCHRIFT BESTAAT TWINTIG JAAR

AANKONDIGING

Oikos Tijdschrift bestaat twintig jaar. Al twee decennia vormt het een levend netwerk van geïnteresseerde burgers begaan met de toekomst van onze aarde en de wereld die we erop uitbouwen. De beste manier om dit te vieren is het ecologisch debat een extra duw in de rug te geven. Dat doen we met een Festcongres op 26 november.

Het thema hierbij is *Neem de Tijd*. Dit verwijst naar het gegeven dat een tijdschrift als Oikos mensen uitnodigt om even rustig te gaan zitten om een artikel te lezen. Tegelijk verwijst het thema naar de paradox dat werken aan de transitie naar een sociaal-ecologische samenleving tijd vergt, die we in feite niet meer hebben. Denk aan de klimaatontwikkeling.

Het wordt een interactieve dag gevoed door vier originele essays van inspirerende schrijvers:

*Dorien Knoockaert*, foodwritter bij *De Standaard*, neemt het thema **etenstijd** voor haar rekening. We nemen steeds minder de tijd om rustig te eten of zelfs te koken. Kant-en-klaar maaltijden staan boven levenskwaliteit en duurzame landbouw. Is dit de nieuwe etensijd?

*Johan Braeckman*, professor filosofie aan de UGent, buigt zich over de **arbeids-tijd**. We werken steeds harder, de scheidingen tussen werk en privé vervaagt. Voorstellen zoals het basisinkomen steken vaker de kop op. De arbeidstijd is niet meer wat hij geweest is, hoe moet het nu verder?

*Warda El-Kaddour*, onderzoeksster en jongerenvertegenwoordiger bij de VN, staat stil bij **leertijd**. Staat dit voor de tijd dat we al leven, of misschien ook voor hoe we onze tijd beleven, en hoe elke generatie de tijd weer anders ervaart? Kan het ons leiden naar een andere invulling van leven?

*Jeroen Theunissen*, gelauwerd romanschrijver, buigt zich over het intrigerend perspectief van **bevijsde tijd**. Of het nu op het werk is of in de vrije tijd: de prestatiecultuur heerst. Kunnen we de tijd terug bevijsen, en prestatietijd vervangen door kwaliteit?

## Interactie

Samen met u als lezer werken we toe naar een **inspirerende en interactieve** dag. U kunt namelijk in primair kennis maken met het essay van uw voorkeur (op te vragen via [info@oikos.be](mailto:info@oikos.be)). Nadat u de tijd hebt genomen om het te lezen, kunt u uw reacties en vragen doormailen, en op 26 november kunt u 's middags in gesprek gaan met de auteur van het essay. 's Avonds volgt een plenair gedeelte, met de vier auteurs en een aantal lezers op het podium. Wie weet ben jij er wel bij!

Alle deelnemers aan dit festcongres ontvangen gratis de extra editie van het tijdschrift met de vier essays. Meer info over het evenement vind je op [www.oikos.be](http://www.oikos.be).