



## Neem met ons de tijd op 26 november

*Dirk Holemans*

*Dit najaar bestaat Oikos Tijdschrift twintig jaar. Al twee decennia voedt Oikos het maatschappelijk debat vanuit ecologisch perspectief over een brede waaier aan thema's. Een kaderartikel over agro-ecologie, de eerste kritische analyse van biobrandstoffen toen ze nog een hype waren, achtergrond bij de Energierevolutie in Duitsland, ... in het Nederlandse taalgebied vind je dit vooral bij Oikos.*

*Deze mijlpaal is geen reden om onszelf op de borst te kloppen. Er is nog veel werk te doen. Wel is dit een uitgelezen moment om alle auteurs en redactieleden die dit traject mogelijk maakten van harte te bedanken. Het is een uitzonderlijke prestatie in tijden waar geld en commercie het hoogste goed lijken: dit tijdschrift is en blijft het werk van mensen die dit vrijwillig en belangeloos doen. Zij verdienen een pluim voor hun maatschappelijke inzet. Dat geldt uiteraard ook voor u, lezer van dit tijdschrift. Samen vormen we een levend netwerk van geïnteresseerde burgers begaan met de toekomst van onze aarde en de wereld die we erop uitbouwen. Een uitdaging die alleen maar aan belang wint.*

De beste manier om dit twintigjarig bestaan te vieren is het ecologische debat een extra duw in de rug te geven, samen met de lezers van dit tijdschrift. Dat doen we met een **Feestcongres op 26 november in het STUK in Leuven**. Het wordt niet gewoon een luisteravond met enkele experts op het podium, we willen een actieve dialoog opzetten in de aanloop naar het congres en op de dag zelf.

Het thema is **Neem de Tijd**. Dit verwijst naar het gegeven dat een tijdschrift als Oikos mensen uitnodigt om even rustig te gaan zitten om een artikel te lezen, los van de dagelijkse drukte. Want enkel door bij de zaken stil te staan, vat je de complexiteit die onderdeel is van onze hedendaagse samenleving. Tegelijk verwijst het thema naar de paradox dat werken aan de transformatie naar een sociaalecologische samenleving tijd vergt, die we in feite niet meer hebben. Denk maar aan de klimaatontwrichting of uitstervende planten- en diersoorten.

Rond dit thema willen we een debat organiseren met veel aandacht voor kwaliteit en interactie. We vonden vier originele denkers bereid hiervoor speciaal een kort essay te schrijven dat een aspect van 'Neem de Tijd' behandelt.

*Dorien Knockaert*, foodwriter bij *De Standaard*, neemt het thema van **etenstijd** voor haar rekening. In ons drukke leven hebben we steeds minder tijd om rustig te eten, laat staan te koken. Terwijl mensen mooie keukens in hun huizen installeren, groeien de rekken met kant-en-klare maaltijden in de warenhuizen. Tegelijk groeit de groep mensen die eten weer verbindt met kwaliteit van leven, duurzame landbouw en eerlijke handelsrelaties. Is dit de nieuwe etenstijd?

*Johan Braeckman*, professor filosofie aan de UGent, buigt zich over de **arbeidstijd**. We werken steeds harder, de scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt. Tegelijk zijn er voorstellen als het basisinkomen dat een inkomen op basis van loonarbeid in vraag stelt, organisaties die pleiten voor een 30-uren week. Kortom, de arbeidstijd is niet meer wat hij geweest is. Hoe moet het nu verder?

*Warda El-Kaddouri*, onderzoekster en jongerenvertegenwoordiger bij de VN, staat stil bij **leeftijd**. Het is een woord dat we gebruiken ('wat is je leeftijd') maar waar we zelden bij stilstaan. Gaat het louter om de tijd dat we al leven, hoe we onze tijd beleven, of hoe elke generatie de tijd anders ervaart? Kan het ons leiden naar een andere invulling van leven, waarvoor we de tijd nemen?

*Jeroen Theunissen*, gelauwerd romanschrijver, buigt zich over het intrigerend perspectief van **bevrijde tijd**. Is het een statussymbool of een grap, het feit dat steeds meer mensen op de vraag 'hoe gaat het?' antwoorden met 'druk, druk, druk'? Of het nu op het werk is of in de vrije tijd: de prestatie- en consumptiecultuur is dominant. Kunnen we de tijd opnieuw bevrijden, prestatietijd vervangen door betekenisstijd, niet te meten maar wel waardevol?

Nieuwsgierig naar de inhoud van een van deze essays? Dan kan u als lezer van *Oikos* er in primeur mee kennismaken.

Kies een van de vier thema's, zend een mail naar [info@oikos.be](mailto:info@oikos.be) en u ontvangt het stuk in voorpublicatie. En er is meer. Stuur nadat u de tijd hebt genomen om het te lezen, uw reacties en vragen naar hetzelfde adres, en u kan op 26 november 's namiddags in gesprek gaan met de auteur van het essay. Een uitgelezen kans voor een diepgaand gesprek vol interactie. Daarop volgend is er 's avonds een plenair gedeelte, met de vier auteurs en een aantal lezers op het podium. Alle deelnemers aan dit feestcongres ontvangen gratis een extra editie van het tijdschrift met de vier essays.

U merkt het al, we nemen de tijd om twee decennia *Tijdschrift Oikos* te vieren met inhoud. Dat doen we hopelijk met u erbij.