

**OPLEIDING AARDEWERK:
Ecologische filosofie en politiek
'Stapstenen naar een andere
toekomst'**

In november gaat de jaarlijkse opleiding van Aardewerk van start: een programma verspreid over twee weekends en zeven zaterdagen met uiteenzettingen, groepsgesprekken en discussie.

Met deze opleiding bespreekt Aardewerk het radicaal-kritische denken in de wetenschap en de filosofie m.b.t. de ecologische en de sociaaleconomische crisis en wil de organisatie het debat in Vlaanderen rond de oorzaken van de ecologische crisis en de noodzakelijke maatregelen extra inhoud en ondersteuning geven. Bovendien verschaft deze opleiding inspiratie en inhoud aan mensen en organisaties die zich verder willen verdiepen in deze materie en deze inzichten in hun campagnes of projecten willen integreren.

Inhoudelijk ligt de nadruk afwisselend op verschillende wetenschappelijke en maatschappelijk relevante invalshoeken, en diepgaander filosofische analyses van het sociaal-ecologische vraagstuk. Het programma van dit jaar omvat bijdragen over ecologische spiritualiteit, ecologische ethiek en dierenethiek, postmoderne ecofilosofie, inheemse volkeren, de commons, de ecologische crisis en het Zuiden, ecologisch burgerschap en ecologie en politiek. Naast analyses en inzichten komen ook antwoorden op de crisis aan bod, zowel vanuit de literatuur als vanuit de gezamenlijke discussies en praktijken van de deelnemers.

Data

Weekends: 1 t.e.m. 3 november en 14 t.e.m. 16 juni 2014

Zaterdagen: 23 november, 14 december 2013, 11 januari, 8 februari, 15 maart, 26 april, 17 mei 2014, telkens van 10u30 tot 16u30

De opleiding beslaat twee jaar, waarvoor apart ingeschreven kan worden. Dit is het tweede jaar van de opleiding in Leuven.

Locatie

Startweekend: Het Kasteeltje in Wijgmaal

Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Prijs

€ 350 • werkgeversprijs € 450 (verblijfskosten inbegrepen) • Mogelijke beurs van € 175

Informatie en inschrijving

Aardewerk • 016 23 60 16 • info@ardewerk.be • www.ardewerk.be

Aardewerk is een groep mensen die zich laat inspireren door het ideeëngoed van de radicale ecologie en die vanuit deze inspiratie aan zelfverandering en maatschappelijke verandering wil werken. Aardewerk wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar nieuwe leefwijzen die minder veroreemdend, minder verkwistend, minder gehaast en dwangmatig, die ecologisch meer duurzaam, solidair, rechtvaardig en vreugdevol zijn. Aardewerk wil bijdragen tot de uitbouw van een netwerk tussen bewegingen, groepen en initiatieven die vanuit ecologische, sociale en spirituele bewogenheid de bestaande opjaag-en verspillingseconomie afwijzen en die voor een mens- en natuurvriendelijke samenleving ijveren.