

Zesde Paul Verbraekenlezing

Eva Brems België gidsland. Een haalbare utopie.

Kan België zich profileren als promotor van het internationaal recht en de mensenrechten in de internationale relaties?

In deze lezing bouwt Eva Brems vanuit haar academische expertise en haar ervaring als mensenrechtenactivist een politiek project op. De staats Hervorming is niet het alfa en omega van de Belgische politiek. Hoe de staat ook georganiseerd is, belangrijker is de visie die deze uitdraagt. In deze tekst durft Eva Brems dromen van een België dat zijn complexen achter zich laat en een voortrekkersrol durft opnemen in een aantal fundamentele debatten. Een van de thema's die aan bod zullen komen is de internationale rol van België. Ooit was België voortrekker van de Europese eenmaking. Recenter werd België koploper in de strijd tegen ontoelaatbare wapens (antipersoonsmijnen, clustermunities, wapens met verarmd uranium). Kan België zich profileren als promotor van het internationaal recht en de mensenrechten in de internationale relaties? Ook de mensenrechten in België komen aan bod. Brems stelt vast dat er nog gaten zitten in de bescherming van de fundamentele rechten in ons land, en doet concrete voorstellen om deze te dichten. Ten slotte neemt ze het diversiteitsbeleid onder de loep, in het bijzonder de emancipatie van vrouwen en van culturele en religieuze minderheden.

Eva Brems (°1969) is jurist, met diploma's van de universiteiten van Namen (candidat 1989), Leuven (licenciaat 1992, doctor 1999) en Harvard (LL.M 1995). Zij is hoogleeraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Daar doceert ze 'Mensenrechten', 'Recht en Gender' en 'Islam en Recht'. Eva was actief in verschillende mensenrechtenorganisaties, met name in de raden van bestuur van de Liga voor Mensenrechten en Advocaten zonder Grenzen, en als voorzitter van de Vlaamse Organisatie voor Mensenrechteneducatie en van Amnesty International Vlaanderen. Sinds de federale verkiezingen van juni 2010 geeft ze een nieuwe vorm aan haar maatschappelijk engagement als volksvertegenwoordiger voor Groen!. Eva woont in Leuven. Ze is gehuwd en heeft twee kinderen.

Praktisch

Zaterdag 19 maart 2011 om 17 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14 in Antwerpen

Na de lezing bent u welkom op een drink. U krijgt ook de VUB publicatie met de tekst van de lezing. Om 20.30 uur volgt het vriendenmaal

Inkom: 10 € voor de lezing (VUB-publicatie en drink inbegrepen)
40 € voor de lezing én het vriendenmaal
35 € voor het vriendenmaal.

Inschrijving

Voor **11 maart 2011** via overschrijving op het rekeningnummer **001-5234388-53** van **Paul Verbraekenlezingen**.

Contact

Ida Dequeecker - idequeecker@antwerpen.be

Sinds 2005 organiseren we jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis en een schare sympathisanten. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.

Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.