



Literair

**Verhaal van  
de houthakker  
die de  
heilige boom velde**

**HOMERO ARIDJIS**

Aan het bos van de morgen kwam op een dag  
een houthakker aan met honderd bijen  
om de heilige boom te vellen,  
vochtig van dauw.

Het was een oude es  
met hemisferische kruin,  
dicht grijs gebladerte  
en bittere vruchten.

Zijn wortels zonken weg  
in de diepe bronnen  
waar de schikgodinnen beraadslagen  
over de menselijke lotgevallen.

De houthakker met de honderd bijen  
wilde stelen maken voor zijn lansen,  
bezet met ijzeren punten,  
druipend van bloed.

Blind, zag hij de pracht niet  
van de tempel die hij afbrak;  
doof, hoorde hij de arend niet in zijn takken,  
noch de kwetterende vogels

Hij gaf de eerste slag  
op de dikke stam,  
splijtte de askleurige schors,  
**ontwaardde het witte vocht**

Maar bij de tweede slag  
brak de grond open onder zijn voeten  
en zonder zich aan iets te kunnen vastgrijpen  
viel hij in een hel van gevelde bomen.

*Homero Aridjis*

(Mexico)

Homero Aridjis is een Mexicaans schrijver. Dit gedicht werd door Eugène Van Itterbeek uit het Spaans vertaald.