

Vredescahier over wapenhandel

Recensie van:

Wapens zijn geen bananen

(ondertitel: *wapenhandel, mensenrechten, het recht op vrede*)

Ludo DE BRABANDER, Beatrijs ELSENS, Georges SPRIET en Lode VANOOST

Vredescahier 2/98, 94 p., 150 fr.

"Wapens veroorzaken instabiliteit, houden onderdrukking in stand, verlengen oorlogen en werken geweldcultuur in de hand." Deze stelling wordt uitvoerig geïllustreerd in dit Vredescahier, waarin dieper wordt ingegaan op de verbanden tussen wapenhandel, mensenrechten en ontwikkeling, de groei van de wapenhandel met de Derde Wereld en het algemeen recht op vrede.

Het groene parlementslid Lode Van Oost brengt een bijwijlen hilarisch verhaal over de lakse handhaving van de Belgische wetgeving rond wapenhandel. Zijn verhaal illustreert goed de zelfgekozen machteloosheid van de politiek t.a.v. economische machten en dynamieken.

Regeringspartijen staan niet te popelen om de eigen wetten i.v.m. wapenhandel te handhaven. Een groen oppositioneel parlementslid wordt belemmerd in zijn pogingen om deze zaak te volgen! Verder wordt de Belgische wapenhandel t.a.v. Turkije, Indonesië, Saoedi-Arabië, Rwanda en Mexico geanalyseerd.

Deze publicatie is wellicht niet onmiddellijk te vinden in de winkel, daarom vermelden we hier het besteladres:

- Vrede vzw.
Galgenberg 29, 9000 Gent.
Tel.: 09/233 46 88;
fax: 09/233 56 78;
e-mail: vrede@ngo-net.be

Frederik Janssens